



Saartje en het stinkende bloemetje

## Saartje en het stinkende bloemetje

Wie komt daar voorbij? Oh het is Saartje de poes! Waar gaat ze heen?

Wandelend over de stoep en langs een muurtje ziet Saartje van alles.

Een fiets tegen een lantaarnpaal, stoepkrijt tekeningen, een boom...

“Wat mo- OEF!”

Oei! Saartje lette niet goed op en struikelde bijna over een plantje.

Hé hij is eigenlijk best wel mooi. Hij heeft gele bloemetjes, lange groene stelen en ovale blaadjes met een ribbel randje.

\*Sniff\* \*sniff\* “Hij stinkt wel een beetje”

“Jij ruikt anders ook niet heel lekker hoor!”

Saartje zet van schrik een stapje achteruit.

“Oh Sorry! Ik wilde niet onbeleefd zijn het valt mee hoor-

“Het is oké” lacht het plantje, “geen zorgen, ik kan wel wat aan”

“En je hebt wel een beetje gelijk, de mensen noemen me niet voor niets Stinkende Gouwe.”

Saartje lacht een beetje ongemakkelijk. “Oh ehm nou mij noemen ze Saartje. Trouwens, knap hoe u zo tegen de muur groeit, en in de schaduw ook nog!”

“Ja, ik kan heel wat hebben. Zelfs als het lang niet regent, blijf ik groeien!”

“Wauw!” zegt Saartje onder de indruk.

Dan ziet Saartje dat de zon ondergaat. “Oh ik moet gaan, anders worden mijn baasjes ongerust.”

“Tot ziens, meneer S- ehm Gouwe!”

“Tot ziens, Saartje!”

Thuisgekomen, ploft Saartje op haar mandje “Dat was me het dagje wel! Ik vraag me af wat voor andere plantjes er in de stad groeien. Misschien dat ik morgen wel andere mooie tegenkom.”

Moe maar tevreden valt Saartje in een diepe slaap. Zou ze over plantjes dromen?



Naam plantje: Stinkende gouwe

## Colofon

Hortus botanicus Leiden  
Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden  
T 071 527 72 49  
[www.hortusleiden.nl](http://www.hortusleiden.nl)

**Tekst** Hortus botanicus Leiden, Livia de Beaufort

**Illustratie** Luca van Etten

Met dank aan Hanneke Jelles.